

VERBODEN BOEKEN

Sensitivity readers die klassiekers van Roald Dahl en Agatha Christie onder handen nemen, de Nederlandse dichter Pim Lammers die bedreigd wordt... Het lijkt iets nieuws, maar boeken en schrijvers zijn al eeuwenlang omstrede. Soms werden zelfs boeken verboden. Vanwege het taalgebruik, expliciete seksscènes of omdat de dierlijke personages praten...

In deze leeslijst vind je boeken die door de jaren heen omstrede of verboden waren. Boeken waar je het misschien niet van zou verwachten. Ze zorgen in ieder geval voor goede discussiepunten tijdens de literatuurles of bij je leesclub.



De LiteRom en de Uittrekselbank zijn professionele bronnen boordevol betrouwbare uittreksels, recensies en andere achtergrondinformatie.

[Vraag aan](#)

Wil jij Uittrekselbank of Literom gratis uitproberen? Dat kan! Vraag hier gratis en vrijblijvend een proefabonnement aan bij Stichting NBD Biblion.



Willem Frederik
Hermans *De tranen
der acacia's*



De tranen der acacia's

W.F. HERMANS

De oorlogsroman *De tranen der Acacia's* wordt door twee uitgeverijen afgewezen door de seksueel getinte passages. Toch weigert W.F. Hermans er in te schrappen en weet het boek uiteindelijk toch uit te brengen. Niet lang daarna verbiedt de Informatie-Dienst Inzake Lectuur* het boek zelfs. In reactie hierop noemt Hermans de organisatie een cultureel terreurinstituut.

** een katholieke instantie die mensen adviseert over de geschiktheid van een boek*

Bestellen

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)

Meer boekentips ontvangen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer je dan hier op onze nieuwsbrief!

[Abonneer hier](#)

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

MILAN KUNDERA

De auteur van dit boek, Milan Kundera, komt uit Tsjechië. Hij verzette zich in de jaren tachtig tegen de onderdrukking en terreur van het communisme. Volgens hem zou er binnen het regime geen ruimte voor individualiteit, ironie of twijfel zijn. Daarom werd zijn boek door de Tsjechoslowaakse en Russische overheid verboden. Ondanks het pseudoniem waaronder hij verder schreef, bleef hij lastiggevallen worden. Uiteindelijk verhuisde hij naar Frankrijk.

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)



Bestellen

De Metsiers

HUGO CLAUS



De Metsiers gaat over incest en inteelt. Dat was genoeg reden voor de Informatie-Dienst Inzake Lectuur* om het boek te verbieden. Hoewel het boek sommigen tegen de borst stuit, roept het ook veel bewondering op. In 1950 wordt het dan ook bekroond met de Vlaamse Leo J. Krynprijs.

Bestellen

* een katholieke instantie die mensen adviseert over de geschiktheid van een boek

› [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)

Nader tot U

GERARD REVE



Dit boek uit 1966 werd in Nederland verboden vanwege godslastering. Dat betekent dat er slecht wordt gesproken over God. Gerard Reve moest zelfs voor de rechter komen. Hij wordt niet vervolgd, maar een jaar later volgt het beruchte Ezelproces. In *Nader tot U* heeft namelijk iemand seks met een ezel in de gedaante van God. In hoger beroep zorgt Reve zelf voor zijn verdediging en wordt vrijgesproken.

Bestellen

› [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)

› [Lees de recensies op Literom](#)

Lewis Carroll

Alice
in
Wonderland



Alice in Wonderland

LEWIS CAROLL

Het verhaal over het dromerige meisje Alice dat achter een konijn aanholt en zo allerlei avonturen beleefd verboden? In China was dit wel het geval. Niet alleen het konijn, maar ook een haas, muizen, de Kolderkat en een heuse rups kunnen praten in het verhaal. En dat was in China voldoende reden om het boek te verbieden in 1931.

Bestellen

› [Lees de recensies op Literom](#)

De avonturen van Huckleberry Finn

MARK TWAIN

Toen *De avonturen van Huckleberry Finn* in de negentiende eeuw uitkwam, vond men de vriendschap tussen een blanke en zwarte jongen veel te ver gaan. Tegenwoordig is het boek omstreden door de stereotyperende manier waarop het zwarte personage Jim beschreven wordt. Het n-woord wordt meer dan 200 keer gebruikt in het boek.

In 2011 is er een nieuwe versie van het boek gemaakt waarin veel racistisch taalgebruik opnieuw wordt verwoord.

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)



Bestellen



Turks Fruit

JAN WOLKERS

Strikt genomen nooit verboden, maar het hield de gemoederen wel bezig: *Turks Fruit* van Jan Wolkers. Het boek kwam uit in 1969 en hielp bij het doorbreken van seksuele taboes. De expliciete seksscènes en de antiburgerlijke moraal maakten het boek vernieuwend én omstreden. Veel lezers in die tijd hadden nog nooit een boek gelezen waarin zo veel en zo grof over seks werd geschreven.

Bestellen

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)

Lof der zotheid

DESIRDERIUS ERASMUS



Bestellen

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)

Satire op kerkelijke en wereldlijke misstanden is tegenwoordig wel grotendeels geaccepteerd. In 1512 – toen Erasmus zijn *Lof der Zotheid* schreef – was dat absoluut nog niet het geval. De schrijver prijst 'de zotheid van verliefdheid'. Voor verschillende universiteiten en de rooms-katholieke kerk ging dat echter te ver en deden ze het boek in de ban.

Muizen en mensen

JOHN STEINBECK



Bestellen

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)

De lijst van bezwaren tegen deze titel is lang: aanstootgevend taalgebruik, discriminatie, gewelddadig en een controversieel einde. Genoeg redenen voor Australië, de rooms-katholieke kerk en verschillende Amerikaanse en Ierse scholen om het boek te verbieden. Gelukkig liet Steinbeck zich de mond niet snoeren. In 1962, 25 jaar na het verschijnen van *Muizen en mensen*, kreeg hij de Nobelprijs van Literatuur.

De vanger in het graan

J.D. SALINGER

Hoofdpersoon Holden Caulfield van *De vanger in het graan* wordt vaak gezien als het schoolvoorbeeld van een opstandige tiener. Hij vloekt regelmatig, drinkt veel en het boek bevat veel seksueel getinte passages. Daarom is het boek vroeger vaak verboden door scholen in Engelstalige landen. Ook wordt gedacht dat het zou aanzetten tot geweld, omdat verschillende moordenaren in verband zijn gebracht met dit boek.

Bestellen

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)





Duivelsverzen

SALMAN RUSHDIE

Toen dit boek in 1988 uitkwam, werd het al gauw door alle islamitische landen, India en Zuid-Afrika verboden. De profeet Mohammed en de islam zouden beledigd worden. Een jaar later spreekt de Iraanse leider Khomeini zelfs een fatwa uit over Rushdie. Hij roept alle vrome moslims op om de schrijver te doden. In 2022 wordt Salman Rushdi neergestoken. Het motief blijft onduidelijk.

Bestellen

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)

Madame Bovary

GUSTAVE FLAUBERT



Toen *Madame Bovary* in 1856 uitkwam, was deze roman alles behalve geliefd. Het thema overspel en de seksueel getinte passages zouden niet geschikt zijn voor het katholieke publiek. De Franse staat spande zelfs een proces aan tegen Flaubert wegens 'aantasting van de goede zeden en gewoonten'. In Nederland en de VS wordt het boek op de zwarte lijst gezet.

Bestellen

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)
- › [Lees de recensies op Literom](#)

Voor wie de klok luidt

ERNEST HEMMINGWAY

Voor wie de klok luidt speelt zich af in Spanje, tijdens de burgeroorlog. De Amerikaanse Robert Jordan vecht als vrijwilliger mee met de Tweede Spaanse Republiek, dat gesteund wordt door de Sovjet Unie, tegen de nationalistische factie in Spanje. Het boek werd verboden in meerdere landen vanwege procommunistische inhoud. In Nederland werd het boek alleen sterk afgeraden.



Bestellen

- › [Lees het uittreksel op de Uittrekselbank](#)